

NIEUWKOOP

KLEPEL Januari-Februari 2023



WEBSITE: <https://nieuwkoop.remonstranten.nl/>

Kopij voor de volgende Klepel graag inleveren vóór 12 maart 2023

AGENDA

Na afloop van de dienst wordt weer samen een kopje koffie gedronken, er van uit gaande dat de Corona situatie dat toelaat.

De diensten worden via livestream opgenomen en digitaal toegankelijk gemaakt via de website van de kerk WEBSITE: <https://nieuwkoop.remonstranten.nl/>. U kunt deze ook later nog bekijken. Zij blijven enkele weken toegankelijk.

Uw aanwezigheid hierbij wordt gewaardeerd, zo ook uw collectegeld.



Het door lantarens verlichte pad naar de Kerk op Kerstavond

Nieuwkoop

29 januari	10.00 uur	ds. S van Zeeland-van Cassel
5 februari	10.00 uur	ds PL van Asselt, Streekdienst Alphen aan den Rijn
12 februari	15.00uur	Bevestiging van ds Laura van Asselt door ds Tjaard Bernard, aansluitend kennismakingsbijeenkomst
16 februari	10.30 uur	Koffieochtend in de Kosterij
26 februari	10.00 uur	ds. I.L. Tan
12 maart	10.00 uur	ds S. van der Vaart
26 maart	10.00 uur	ds. P.L van Asselt, aansluitend ALV

PKN Gereformeerden Nieuwkoop (in de Remonstrantse Kerk)

22 januari	10.00 uur	ds Schiethart
5 februari	10.00 uur	ds D. Sikkema
19 februari	10.00 uur	ds E. Overeem
5 maart	10.00 uur	ds G. v. Reeuwijk
19 maart	10.00 uur	ds. L. Rasser

Alphen aan den Rijn

29 januari	10.00 uur	ds. RF Philipp
5 februari	10.00 uur	ds. PL van Asselt, Streekdienst
26 februari	10.00 uur	ds. F.F. Boogerd
12 maart	10.00 uur	ds. P.L. van Asselt
26 maart	10.00 uur	ds. Joh. Tromp

Boskoop

5 februari	10.00 uur	ds. P.L. van Asselt, Streekdienst Alphen a/d Rijn
12 februari	10.00 uur	ds. J. Douwes, Dienst in Waddinxveen
26 februari	10.00 uur	ds. D.C. Peters
12 maart	10.00 uur	ds. M. Junte
26 maart	10.00 uur	hr. R. Hoes

Waddinxveen

5 februari	10.00 uur	ds. P.L. van Asselt, Streekdienst Alphen a/d Rijn
12 februari	10.00 uur	ds. J. Douwes
12 maart	10.00 uur	hr. P.W.A. Overdiep

Oude Wetering

22 januari	10.00 uur	ds R. Ritmeester
12 februari	10.00 uur	ds Jan Berkvens
26 februari	10.00 uur	ds Johannes Tromp

Indien u graag wordt gehaald en gebracht om de dienst bij te wonen, kunt u contact opnemen met Gerda d'Arnault T 0172-408865 e-mail remonstranten.nieuwkoop@gmail.com



Overdenking

Over Richtinggevende Waarden

“Ik begreep dat ik het hoogste geluk, als het werkelijk in eer en rijkdom gelegen was, niet zou bereiken”.

“Rijkdom, eer en zinnelijk genot sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenken”.

Deze twee citaten staan in één van de eerdere werken van Baruch de Spinoza (1632-1677), die vaak wordt gezien als één van de belangrijkste filosofen van de Verlichting en de grootste filosoof van de Nederlanden. Hij werd geboren in Amsterdam binnen de Portugees- Joodse gemeenschap aldaar. Hij ontwikkelde zich als jongen zeer snel, sprak zowel vloeiend Nederlands als Hebreeuws en werd al snel door de opperrabbin als zijn opvolger gezien. Dat liep anders, want mede door zijn contacten met een vrijzinnig denker en geleerde, Franciscus van den Ende, in wiens kring hij heel snel Latijn leerde, ontwikkelde hij na zijn twintigste een heel andere filosofie.

Bovenstaande citaten heb ik gekozen, omdat ik daarin overeenkomsten zag met het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn in Lucas 4.

De eerste verleiding die wordt genoemd is, dat Jezus een steen in brood zou moeten veranderen. Dit beeld kan men interpreteren als de neiging om te zwichten voor de gemakkelijke bevrediging van genot. Brood staat echter ook symbool als nodig voor de eerste levensbehoeften. Wat is erop tegen om die te bevredigen. Het afgelopen jaar met zijn inflatie en voedselcrisis is dit voor veel mensen niet gemakkelijk gebleken. Het antwoord van Jezus “Van brood alleen kan de mens niet leven” kan ons de vraag stellen: Ten koste van wat bevredigen wij ons onze behoeften en om welke behoeften gaat het? De oorlog in Oekraïne doet ons beseffen dat ook de basisbehoeften onder druk komen te staan. Geven wij toe aan deze druk of zijn we bereid om offers te brengen voor de waarden van vrijheid en rechtvaardigheid die boven alle bevrediging van behoeften uitgaan.

De tweede verleiding is rijkdom willen verwerven.

In het verhaal moet Jezus daartoe knielen voor de duivel, het symbool van de macht van het kwaad. Geef je persoonlijke integriteit op en je kunt rijk worden. Lucas laat een kritische houding zien tegenover rijkdom die hij in meerdere verhalen in dit Evangelie laat zien. Hij zag er de corrumperende werking van en hoe het ten koste kan gaan van de armen.

De verhouding rijkdom- armoede blijft in alle tijden een bron van meningsverschillen en een zaak van strijd. Het afgelopen jaar speelt het ook mee in de gevolgen van de oorlog. Geld en bezit worden volop als strijdmiddel ingezet.

Het antwoord van Jezus: “Kniel alleen voor de Heer” heeft in dit verband niets met verering van het goddelijke te maken door pracht en praal, maar met recht doen aan de mensen. Ook hier dringt zich de vraag op: Vanuit welke waarden leven we?

De derde verleiding “Spring van de tempel en engelen zullen je opvangen” zegt misschien iets over de roekeloosheid waarmee mensen leven of de mate waarmee mensen de werkelijkheid naar hun hand proberen te zetten. Vroeger vaak moralistisch gebruikt om ons kaartspelen of dobbelen te verbieden, immers men mag God niet verzoeken de uitkomst in jouw voordeel te

laten eindigen. Dit godsbeeld is mij vreemd. Bij alle drie de beelden van verleiding gaat het mijns inziens om het bewaren van je integriteit en te leven vanuit waarden die de menselijkheid in stand houden.

Zowel in dit Bijbelse verhaal als in de genoemde uitspraken van Spinoza wordt het woord macht niet genoemd, al is macht heel vaak verbonden met rijkdom. Spinoza zag de verslavende werking ervan, die men ook bij genotzucht en het streven naar eer kan zien. Bevrediging van deze behoeften is altijd zeer tijdelijk en wordt onvermijdelijk gevolgd door het verlangen deze opnieuw te bevredigen. Daarom zei hij op zoek te gaan naar zaken van eeuwigheidswaarde, waardoor men niet voortdurend door hebzucht, haat of afgunst gedreven wordt. Niet dat Spinoza tegen alle vormen van genot of bezit was, maar als men niet zonder kon was het doel geworden en geen middel om een goed leven te leiden. Als middel hebben ze een maat, als doel wordt men er slaaf van.

Hij vond eeuwige waarden in het in overeenstemming brengen van zijn hartstochten en gevoelens met de menselijke natuur. Hij zag in dat de mens, zoals elk levend wezen, zichzelf wil handhaven. Dat is zijn natuur, niets op tegen, maar men moet zoveel mogelijk met andere mensen volgens die natuur kunnen leven. Spinoza heeft zoveel mogelijk geleefd volgens zijn filosofie en bracht daar veel materiële en sociale offers voor. Zo is hij in uiterst harde bewoordingen uit de Joods- Portugese gemeenschap verbannen. De rest van zijn leven heeft hij in betrekkelijke armoede geleefd. Hij voorzag in zijn levensonderhoud door zeer bekwaam lenzen te slijpen, die ook voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt werden en hij had vrienden die hem steunden. Hij overleed in Den Haag op 44 jarige leeftijd, waarschijnlijk als gevolg van tuberculose. In alles bewaarde hij zijn integriteit.

Namens Vrijzinnigen Woubrugge
Levien Scheele

Het lied van de monniken

Immer opnieuw is er die verwondering
Immer opnieuw is er die warmte
Immer opnieuw is er een nieuw begin.

VAN DE KERKENRAAD

Het is alweer 2023 en dus voor iedereen de allerbeste wensen voor de toekomst en vooral een goede gezondheid gewenst. Maar laten we ook hopen en wensen op wat meer vrede in de wereld. Het is fijn dat we weer na zoveel jaar corona een gezamenlijke nieuwjaar bijeenkomst konden hebben.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug met speciale activiteiten zoals de viering van het 200-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Ook namen we met een feestelijke bijeenkomst afscheid van onze predikant Japke van Malde, maar zeker ook met pijn in het hart na zoveel goede jaren tezamen.

Natuurlijk was het ruim van tevoren bekend dat dit zou gaan gebeuren en zijn er al vroegtijdig acties ondernomen om een opvolger te vinden. Maar helaas viel dat behoorlijk tegen, de sollicitatie periode moest verlengd worden en ook toen waren er maar weinig reacties. De beroeping commissie kon niet met een breed gedragen voordracht komen, waarna de kerkenraad geprobeerd heeft nadere gesprekken met de kandidaten te voeren, maar dat is om uiteenlopende redenen niet gelukt.

Omdat we het niet verstandig vonden om nog langer vacant te blijven zijn we in gesprek gegaan met onze oud predikante Laura van Asselt. Zij had nl. al veel eerder aangegeven bereid te zijn om ons te gaan helpen, omdat haar dienstverband in Leiden kleiner gaat worden en ze nu al ruimte heeft om weer naar Nieuwkoop te komen.

We hebben nu met haar en de Leidse kerkenraad afgesproken dat ze vanaf 1 februari tot 1 juli voor 20 % aan ons uitgeleend wordt. De intentie is om, als dat goed bevalt, haar daarna een vast contract voor 20% te geven. Ook is het al gelukt om de predikbeurten roosters voor 2023 en 2024 hierop af te stemmen.

We zijn verheugd dat we met Laura van Asselt op korte termijn weer een ervaren dominee in ons midden hebben en vertrouwen erop dat ook de gemeente blij zal zijn met deze oplossing. Natuurlijk zal het wel eens passen en meten worden en de nodige flexibiliteit vereisen maar we verwachten dat dat zal gaan lukken. Wij wensen haar en onze gemeente een gezamenlijke goede tijd.

Harrie de Pater



TERUG OP HET NEST

Eind december kwam ik met de kerkenraad in contact. Ik had eerder aangegeven dat ik tijd zou krijgen om in Nieuwkoop te komen werken als mijn traktement in Leiden verlaagd zou worden met 20% in juli. Of eerder...dan moesten we maar met Leiden om de tafel. En dat is nu gebeurd. Per 1 februari sta ik weer tot uw beschikking als uw predikante.

Even voorstellen

Voor wie mij nog niet kennen: ik ben Laura van Asselt, 55 jaar, predikante van de Remonstrantse gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn en ik was dat van augustus 1999 tot augustus 2005 in Nieuwkoop. Wat is er veel veranderd maar ook weer helemaal niet. Ik ben dezelfde persoon gebleven en de gemeente is er ook nog. Gelukkig zijn er ook veel nieuwe mensen bijgekomen na mijn tijd. Ik verheug me op de kennismaking en op het weerzien. Bij mijn afscheid in 2005 vertelde ik dat de predikant slechts een voorbijganger is en dat u, de gemeente, de constante bent. In de gemeente leven mensen met elkaar mee, zij vormen samen een levend verband. Wat is het fijn te zien dat u dat nog steeds bent. Indertijd heb ik de gemeente bedankt voor het feit dat zij mij gedragen heeft wat iets anders is dan gesteund. Dat deed de gemeente ook, maar je gedragen weten is een religieus gevoel, het overstijgt je bevattingsvermogen en het geeft je vleugels. Daardoor heb ik leren vliegen in Nieuwkoop.



Laat ik vooropstellen dat ik nog steeds aan het leren vliegen ben. Ook na bijna 25 jaar predikantschap voelt dat zo. Luisteren en schrijven, nieuwe dingen bedenken, onder woorden brengen wat mensen zou kunnen helpen: dat heb je nooit voor eeuwig in de vingers. Het gaat de ene keer beter dan de andere en het is geen kunstje, dat ik onder de knie heb. Onze drie kinderen zijn in de Nieuwkoopse gemeente gedoopt: Iris, Sara en Claartje zijn ondertussen respectievelijk 24, 21 en 18 jaar en het huis uitgevlogen. En Gerrit Dirk (GD!) is er ook nog steeds. Hij werkt tegenwoordig als specialist ouderengeneeskunde. Al met al voelt Nieuwkoop als het oude nest. We gaan er samen een mooie tijd van maken!

Ik hoop u allen te zien bij de streekdienst op 6 februari in Alphen en de bevestiging op **12 februari om 15.00** uur in de Remonstrantse Kerk.

Uw Laura van Asselt

Even voorstellen, onze nieuwe Vriend Willem Kuijf

Mijn naam is Willem Kuijf en mijn leeftijd is 67 jaar. Ik ben geboren en getogen in Nieuwkoop en opgegroeid in een traditioneel katholiek gezin met 4 zussen. Ik ben getrouwd met niemand minder dan Corry, wij hebben geen kinderen...dat hadden wij graag anders gezien. In de functie van financieel-controller heb ik gewerkt voor een Duitse onderneming die actief is in de chemiesector. Inmiddels ben ik alweer enige tijd met pensioen en dat brengt tijd met zich mee die ik goed en zinvol wil besteden. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in de natuur voor een (lange) fietstocht of een wandeling, tennissen doe ik ook graag. Daarnaast ben ik werkzaam bij de stichting Jachtrecycling, dit betreft de berging en inname van oude en verwaarloosde watersportboten die wij duurzaam en milieuvriendelijk ontmantelen en vervolgens afvoeren.

Het gedachtegoed van de Remonstrantse Broederschap spreekt mij aan, begonnen als sympathisant en nu als vriend. Zo is het Corry in een eerder stadium ook vergaan. Het behoeft geen betoog dat het in deze tijd een uitdaging is om een kerkgenootschap in stand te houden zeker op ter termijn. Ik ben in gesprek met de Kerkenraad om hieraan een bijdrage te leveren.



Terugblik op de Kerst Koffieochtend van 16 december 2022.

Daar stonden we dan om 9 uur 's morgens in de Kosterij om de tafels te verzetten, kerstkleden er over leggen en kerststukjes erop te zetten. Geluidsinstallatie te checken. Koffie te zetten, tulband te snijden, glühwein in de pan te warmen en hapjes voor te bereiden. Want ja, er hadden zich gelukkig heel wat mensen voor deze ochtend aangemeld.

Aan de slogan: "we delen de kerk, we delen verschillende diensten, laten we ook de kerst koffieochtend delen!" werd overweldigend gehoor gegeven en daar zijn we erg verheugd over. Tineke Brenkman had het thema bedacht: Is Kerst belangrijk voor je en waarom. Iedereen kon op een papiertje zijn of haar mening geven en dat in de collectezak deponeren. Vervolgens mocht van elke tafel iemand een papiertje uit de collectezak pakken, het voorlezen en haar of zijn aanvulling daarop geven.

Daarna werd er met een glaasje en een hapje gezellig met elkaar kennis gemaakt en gepraat.

We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend die voor herhaling vatbaar is.

Dank aan de dames die ons fantastisch geholpen hebben!

De activiteiten commissie.



Terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari

In de uitnodiging stond het al, niet alleen dat er door middel van een fotopresentatie op een bewogen jaar zou worden teruggekeken maar ook dat er een “oud predikant” langs zou komen. Het was natuurlijk even gissen wie dat was. Ds Bonga verscheen weer, alsof het 1823 was....

Er werd teruggekeken op de 200 jaar viering, met expositie, de appeltaart en boomplant actie met Tjaard Bernard en het afscheid van Japke van Malde in september met wel 300 foto's.

Het was fijn iedereen weer te zien en te kunnen klinken op een goed begin van het Nieuwe Jaar, velen waren verheugd over het nieuws van onze voorzitter Harrie de Pater, dat ds Laura van Asselt bereid was gevonden de komende periode weer onze predikant te worden.





Van Geloof en Samenleving

Goede Doelen bij collecte



29 Januari	Onderhoud en Restauratie Fonds
12 februari	UAF Studenten Vluchtelingen
26 februari	Regenboog
12 maart	Senegal
26 maart	Voedselbank

Opbrengsten Collecte

4 december 2022	Vluchtelingenwerk	€	116,00
18 december 2022	Voedselbank	€	132,95
24 december 2022	Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal	€	286,30



Mede vanwege gezondheidsproblemen van Paulette vond dit keer geen fysieke inzameling van voedsel (blikken, pakken etc) plaats.

Aangezien kort daarvoor al collecte voor vluchtelingenwerk was gehouden werd de opbrengst van 18/12 voor de Voedselbank bestemd.

Naar wie gingen de Bloemen?

Op

1 november	Gre van Leeuwen
13 november	Rinie van Yperen
20 november	Gedachtdienst, naar nabestaanden van Bert Tas, Kees Vrolijk en Alie Bak-van Wijngaarden
27 november	Anja IJsselstijn
4 december	Rien Vorst
12 december	Frans Aartse
27 december	An de Baat



Van de Activiteiten/Contact commissie



Uitnodiging voor Gezamenlijke Koffieochtend
Op **16 februari 2023 om 10.30 uur** in de Kosterij.

Nu weer eens een koffieochtend met een spreker! Dat is lang geleden, maar Niek van Omme komt ons vertellen over zijn oom de kunstschilder *Arie Wassenburg*.

Voor Arie Wassenburg (1896-1970, Delft) was tekenen en schilderen zijn lust en zijn leven en hij schilderde ook in Nieuwkoop! Vandaar onze bijzondere belangstelling. Stadsgezichten, portretten, stilleven, dieren en landschappen, zijn oeuvre is zeer divers. Van de nu 250 bekende schilderijen was een selectie in 2020-2021 te zien in een tentoonstelling in Museum Paul Tetar van Elven in Delft.

Niek van Omme is in zijn jeugd vaak bij zijn oom Arie in het atelier geweest. Zijn achternicht Corinne Brunnekreef heeft zich verdiept in de geschiedenis van haar schilderende oudoom. Graag vertellen zij samen over deze kunstschilder. Vanzelfsprekend met veel afbeeldingen van werken!

Zoals gewoonlijk kunt u rekenen op een goed kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Niek, het podium is voor jou en Corinne!

Komt u deze bijzondere ochtend meebeleven?!

Voor Vervoer kan gezorgd worden, dat is inmiddels wel bekend (06-53192761 graag vóór 14 februari 18.00 uur).

Reserveer ook alvast in de agenda

- Koffieochtend 20 april 2023.

Tineke Brenkman, Marjanne Ruijs en Gerda d'Arnault

DONATIE EN SPONSORING van onze Remonstrantse Kerk Nieuwkoop



Wij hebben uw GIFTEN Hard NODIG!

DONATIE via PERIODIEKE GIFT? Een gift uit uw nalatenschap?

De maand december is altijd goed om stil te staan, zijn er nog goede doelen waar we wat aan kunnen geven? We willen heel graag deze kerk in stand houden, en een nieuwe dominee een wat langer termijn perspectief geven. U ook?

Op verzoek van de algemene ledenvergadering j.l. willen wij u nogmaals wijzen op het feit , dat u een **periodieke gift** voor een vast bedrag per jaar voor tenminste vijf jaar kunt doneren. Dan is het bedrag altijd zonder drempel *volledig aftrekbaar* van de inkomstenbelasting. Dit dient wel te worden vastgelegd in een zogenaamde onderhandse akte, d.w.z. een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen gever en in dit geval dus de kerk (te bevragen bij Anja IJsselstijn).

Dit betekent in de praktijk, dat er een hoger bedrag gegeven kan worden zonder dat het de gever meer geld kost. U kunt ook zelf de “overeenkomst periodieke gift in geld” downloaden van de site van de belastingdienst en deze ingevuld en ondertekend naar de penningmeester sturen.

Maar ook een gift uit Nalatenschap is zeer welkom, om aan een toekomst voor de Kerk te blijven werken. Neem dit dan wel op in uw testament.

Anja IJsselstijn (penningmeester)

Bankrekening NLO4 RABO 0127087443 t.n.v. remonstrantse gemeente Nieuwkoop

GEMEENSCHAP VAN KERKEN NIEUWKOOP - WERELDGEBEDSDAG 2023

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden gelovigen voelen zich – in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. Het geloof krijgt hierdoor een internationale, oecumenische dimensie. Samen vieren, samen bidden, samen delen !

Dit jaar staat **TAIWAN** centraal met het thema: ‘ *Zichtbaar Geloven* ’ aan de hand van Efeziërs 1 : 15 ‘ Ik heb gehoord van jullie geloof ’. De vrouwen van Taiwan verzorgden de orde van dienst en de kunstenaar Hui-Wen HSAIO maakte een fraai en kleurrijk kunstwerk voor de viering.

Ook in Nieuwkoop, in de Remonstrantse kerk, hopen we – na 2 jaar waarin uitsluitend een gestreamde viering mogelijk was - elkaar weer fysiek te ontmoeten en de Wereldgebedsdag te vieren met elkaar! De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop nodigt u van harte uit op:

Vrijdag, 3 maart, aanvang 19.30 uur in de Remonstrantse Kerk, Dorpsstraat 131, Nieuwkoop.



Avondgebeden in de 40 dagentijd.

Graag nodigen wij u, namens de Gemeenschap van Kerken, uit om de Avondgebeden in de 40 dagentijd bij te wonen. Deze vieringen, op weg naar Pasen, worden gehouden in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen, dan kunt u ook de uitzendingen ervan rechtstreeks volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Het thema is dit jaar: *'Uit liefde voor jou!'*. Het sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: *'Aan tafel'*. We volgen het oecumenisch leesrooster.

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag, 22 februari.

De oecumenische Avondgebeden 2023 zijn op de volgende 4 woensdagavonden, aanvang 19.30 uur: **1 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart**. U bent van harte welkom!

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop.

(Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd)



FILMAVOND in Remonstrantse Kerk Oude Wetering

Op 30 januari 19.30 uur Filmcafé in remonstrantse Kerk Oude Wetering : ENCORE

Min Ghesellen mocht weer zingen!

Eind December heeft ons enthousiaste koor 2 kerstconcerten gegeven in ons kleine , prachtig versierde Remonstrantse kerkje.

Het kon weer , we mochten weer en in Oktober begonnen we vol enthousiasme met het instuderen van ons kerstprogramma. Er was samen met Simon en bestuur een zorgvuldige selectie gemaakt. Vooral de nieuwe liedjes o.a. Healing light, waren verrassend! Als koor is het zo bijzonder om naar een concert toe te leven. En als we dan een uur voor aanvang verzamelen in de kosterij, is de spanning voelbaar.

Prachtige baksels worden vol trots binnen gebracht voor de verkoop na afloop. We kijken zorgvuldig naar elkaar , een rood strikje wordt nog even recht getrokken, een te rood vestje uitgedaan, een gespannen, verwachtingsvolle sfeer is voelbaar.

Dan is het moment aangebroken dat we redelijk georganiseerd de vollen kerk binnen mogen lopen. En eenmaal op je plaats zie je zoveel dierbare bekende gezichten. Blij verrast om daarvoor te mogen zingen. Simon had dit keer een dubbele taak, piano spelen en het koor dirigeren, maar talentvol als hij is , doet hij dat moeiteloos. Het prachtige virtueuze solo optreden van Simon en het samenspel met Maartje ons begaafde koorlid en violiste was een hoogtepunt. Jan Boonstra vertelde een waar gebeurd "kerstverhaal" en met iedereen zongen we nog nooit zo mooi Stille Nacht! Voordat ik het wist waren we aan ons laatste lied toe, Oh Holy Night. We lieten ons totaal gaan, en de laatste woorden" oh Night Divine had ik nog nooit zo vol overtuiging gezongen. Even was het doodstil, roerloos stond het koor te wachten, een overweldigend applaus verraste ons. Blij en dankbaar verlieten we de kerk, ons " kerstfeest" was begonnen!

Een Koorlid



CONCERTSERIE Stichting Kamermuziek Nieuwkoop in de Remonstrantse Kerk



Zaterdag 11 februari 2023, 20.00 uur

Harriet Krijgh and Friends:

Candida Thompson, viool

Harriet Krijgh, violoncello

Magda Amara, piano

Programma n.t.b.

De jonge Nederlandse celliste Harriet Krijgh is een van de meest spannende en veelbelovende musici van dit moment. Ze raakt haar publiek met zowel haar temperament als haar gratie en expressieve benadering. Harriet maakte een komeetachtige carrière in het buitenland als kamermuziekspecialist en als solist bij talloze wereldberoemde orkesten,

maar in eigen land was ze weinig te horen. In Nieuwkoop zal ze de mooiste kamermuziek spelen, samen met twee dierbare collega's, haar vaste pianiste Magda Amara en violiste en artistiek leider van Sinfonietta Amsterdam, Candida Thompson.

11 maart 2023, 20.00 uur : Nederlands Jong Talent



David Kuyken junior is klassiek slagwerker. In dit programma maakt u kennis met de exotische wereld van zijn rijke instrumentarium en specifiek met de klank en creativiteit rondom repertoire voor marimba in arrangementen en originele composities. David bespeelt een prachtig instrument, ter beschikking gesteld door het Nederlands Muziekinstrumenten Fonds. Dit instrument presenteerde hij al eerder in concertzalen in het land. David brengt een feestelijk jubileumprogramma vol afwisseling en verrassingen.

Na afloop van elk concert trakteert SKN op een glaasje en zo mogelijk een meet & greet met de musici in de Kosterij van de Remonstrantse Kerk, de opbrengst hiervan gaat naar de Remonstrantse kerk. Kaarten te verkrijgen via 't Gouden Hart, Dorpsstraat 105, Nieuwkoop



Contactinformatie:

Predikant	Vanaf 1 februari 2023 ds Laura van Asselt e-mail: plvanasselt@gmail.com ; T 0637525305
Voorzitter	Harrie de Pater T 0172-571131 e-mail h.de.pater@casema.nl
Secretaris	Gerda d'Arnault T 0172-408865 e-mail remonstranten.nieuwkoop@gmail.com
Penningmeester	Anja IJsselstijn T 0172-571968 e-mail anja.iijsselstijn@hetnet.nl
Lid	Inge Brouwer-van Wieringen T 0620618432 e-mail ibrouwervanwieringen@gmail.com
Lid /Redactie Klepel Website	Irene Rol-Hellemans. T 0654956838 e-mail klepelnieuwkoop@gmail.com
Lid	Wanda den Besten T 0642753133 w.denbesten@hetnet.nl
Verhuur kerk	Harrie de Pater T 0172571131 e-mail h.de.pater@casema.nl
Kosterij:	Marjan van Meurs T 06-20960590, e-mail meeuwenlaan38@casema.nl

De volgende Klepel verschijnt op 27 maart 2023

Bankrekening NLO4 RABO 0127087443 t.n.v. remonstrantse gemeente Nieuwkoop