

NIEUWKOOP

KLEPEL juni, juli, augustus 2023

PINKSTEREN



WEBSITE: <https://nieuwkoop.remonstranten.nl/>

Kopij voor de volgende Klepel graag inleveren vóór 18 augustus 2023

AGENDA

De diensten worden via livestream opgenomen en digitaal toegankelijk gemaakt via de website van de kerk WEBSITE: <https://nieuwkoop.remonstranten.nl/>.

Uw aanwezigheid hierbij wordt gewaardeerd, zo ook uw collectegeld.

U kunt deze uitzending ook later nog bekijken. De diensten blijven enkele weken toegankelijk (m.u.v. die van ds. L. van Asselt).

Na afloop van de dienst wordt een kop koffie aangeboden.

Kerkdiensten

Nieuwkoop

28 mei	10.00 uur	ds. Cil Wigmans (G), Pinksteren Gezamenlijke dienst met Gereformeerden, hierna bent u van harte welkom voor “Oecumenisch Koffiedrinken” bij de BRUG
4 juni	10.00 uur	ds. F. Boogerd
18 juni	10.00 uur	ds. J. Tromp
2 juli	10.00 uur	ds. M. de Vries
16 juli	10.00 uur	hr. A. Overdiep
30 juli	10.00 uur	hr. A. Meiresonne
13 augustus	10.00 uur	ds. Sj. Van der Vaart
27 augustus	10.00 uur	ds. F. Knoppers
17 september	10.00 uur	ds. P.L. van Asselt, Startdienst

PKN Gereformeerden Nieuwkoop (in de Remonstrantse Kerk)

11 juni	10.00 uur	ds. G.v Reeuwijk
25 juni	10.00 uur	ds. H. Koolhaas (dienst met Schrift en Tafel)
9 juli	10.00 uur	ds. I. Padmos
23 juli	10.00 uur	ds. E. Overeem
6 aug	10.00 uur	hr. Leo Koot
19 aug (zat)	10.00 uur	(vertrektijd moet nog afgesproken worden) fietstocht naar Noorden met viering in RK. Kerk
3 sept	10.00 uur	ds. Gonja van 't Kruis (startdienst)

Alphen aan den Rijn

28 mei	10.00 uur	ds. D.C. Peters, Pinksteren
4 juni	10.00 uur	ds. P.L. van Asselt
18 juni	10.00 uur	ds. J. van Aller
2 juli	10.00 uur	ds. K. Holtzapffel
16 juli	10.00 uur	mw. M. Walburg
30 juli	10.00 uur	ds. D.C. Peters
13 aug	10.00 uur	ds. R. Schreuder
3 sept	10.00 uur	ds. P.L. van Asselt, Startzondag

Boskoop

28 mei	10.00 uur	ds. S. v. Zeeland, Pinksterdienst
11 juni	10.00 uur	ds. E. Plantier

25 juni	10.00 uur	ds. M. Brak
9 juli	10.00 uur	ds. A. van Baarsen, in Waddinxveen
23 juli	10.00 uur	dhr. J. Prij met Waddinxveen
6 augustus	10.00 uur	dhr. R. Hoes, in Waddinxveen
20 augustus	10.00 uur	ds. H. le Grand, met Waddinxveen
3 september	10.00 uur	ds. S. van Zeeland, met Waddinxveen, startzondag

Waddinxveen

28 mei	10.00 uur	dr. M.F.C. Junte (Pinksteren)
11 juni	10.00 uur	ds. S. van Zeeland
9 juli	10.00 uur	ds. A van Baarsen, met Boskoop
23 juli	10.00 uur	dhr. J. Prij, in Boskoop
6 augustus	10.00 uur	dhr. R. Hoes, met Boskoop
20 augustus	10.00 uur	ds. J.B. Le Grand in Boskoop
3 september	10.00 uur	ds. S. van Zeeland met Boskoop, startzondag

Woubrugge

28 mei	11.45 uur	ds. M. Roos, Pinksterdienst
--------	-----------	-----------------------------

Indien u graag wordt gehaald en gebracht om de dienst bij te wonen, kunt u contact opnemen met Gerda d'Arnault T 0172-408865 e-mail remonstranten.nieuwkoop@gmail.com



Overdenking

Adempauze

Hoe zal het zijn? Als je heel je werkzame leven gespendeerd hebt aan één en hetzelfde doel. En dat je dan, inmiddels vijfenzeventig jaren oud, publiekelijk spijt betuigt. Dat je anderen zelfs wilt waarschuwen voor juist datgene dat je gedurende je leven ontwikkeld hebt.

Geoffrey Hinton (1947) is een Brits-Canadese cognitief psycholoog en computerwetenschapper. Deze man houdt zich bezig met wiskundige systemen die nieuwe vaardigheden kunnen leren. En dit aanleren gebeurt door het analyseren van grote hoeveelheden data. Niet veel wetenschappers hebben daar aandacht voor of zien er brood in maar Hinton wel. En zodoende houdt Hinton zich sinds 1972 zich met het ontwikkelen van bovengenoemde systemen bezig. Zo'n veertig jaar later ontwikkelt hij, samen met anderen, een systeem dat door het analyseren van vele duizenden foto's zichzelf kan aanleren om alledaagse voorwerpen te herkennen. En via die weg zijn we in 2023 uitgekomen bij hetgeen we sinds enkele maanden kennen als ChatGPT. ChatGPT is een vorm van kunstmatige intelligentie.

Deze kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie (AI) maakt het mogelijk dat computers zelf illustraties kunnen maken. Niet langer kunnen we dus plaatjes zoeken op de computer, we kunnen ook vragen of de computer zelf een nieuwe afbeelding kan genereren. Evenzo is dit met teksten te doen; nieuwe teksten kunnen worden gegenereerd in een enkel ogenblik. De stand van de techniek is inmiddels zo ver dat toepassingen als ChatGPT vragen kunnen beantwoorden en teksten kunnen maken die lijken alsof ze door een mens geschreven zijn. Inmiddels waarschuwt Hinton voor de gevaren van deze artificiële intelligentie. Hij is bang voor het misbruik dat van de techniek gemaakt kan worden. Tevens wijst Hinton op een grootschalig baanverlies door de opmars van AI. Het 'saai' en 'hersenzloze' werk kan immers al overgenomen worden door AI aangestuurde computers.

Hinton vreest zelfs dat door de snelle ontwikkeling van AI allerlei zaken verkeerd zullen lopen. Eerder bleek al dat de software misbruikt kan worden voor zaken als het genereren van desinformatie. Foto's en teksten die amper van echt te onderscheiden zijn bijvoorbeeld, maar gemaakt zijn met AI. Zo kan er een illustratie gevraagd en gemaakt worden van een historische gebeurtenis in een bepaalde stad. Door de grote hoeveelheden plaatjes in de databanken wordt er een nieuwe illustratie gemaakt. Dat hierop een gebouw staat dat ten tijde van die historische gebeurtenis niet bestond valt enkel de mensen op die wat meer weten over de geschiedenis. Dit is nog een onschuldig voorbeeld, maar wat als slechte mensen slechte dingen met AI willen gaan doen? Opzettelijke geschiedvervalsing bijvoorbeeld. Of kwalijker. Lang heeft Hinton de artificiële intelligentie en de ontwikkeling daarvan als inferieur aan het menselijk denken gezien. Dat hij zou waarschuwen tegen de AI had hij lang niet voor mogelijk gehouden.

Soms gaan dingen sneller dan je denkt, en wilt.

Artificiële intelligentie, ChatGPT en dergelijke zijn al maanden in het nieuws. Dat geeft wel aan dat het om interessante materie gaat die ook nog eens aan een razendsnelle ontwikkeling onderhevig is. Dit, samen met het gegeven dat de data waarover AI kan beschikken steeds

meer en meer wordt, maakt het waarschuwen voor de gevaren van AI noodzakelijk vindt Hinton.

En hij niet alleen. De ontwikkelingen gaan zo hard dat er gepleit wordt om in de ontwikkeling van AI een pauze in te lassen. Dat haalt de stoom van de ketel en tegelijk kunnen landen dan gaan nadenken over wetgeving om deze nieuwe technologie in goede banen te leiden. Vijftig dagen pauze. Dat lijkt me een bescheiden begin. Betrokkenen kunnen zo uit de situatie stappen en krijgen tijd en ruimte om na te denken en te reflecteren. Vijftig dagen. Om te beginnen. Om de gedachten te laten waaien en zo mogelijk tot nieuwe inzichten te komen.

Vijftig dagen, gelijk de tijd die er ligt tussen Pasen en Pinksteren. Pentèkostè, de vijftigste [dag], de tijd die de leerlingen na de dood van Jezus hebben om zich te bezinnen op wat er allemaal is gebeurd. Want daarna gaat het verhaal verder; met nieuwe kracht en met nieuw vertrouwen. En in de toekomst? In de toekomst waait de geest weer rond. Als een briesje of als een storm. Als een geest van bezieling en kracht. Zij laat zich niet sturen, ze waait waarheen ze wil. Maar altijd met zicht op wat bezield is en wat niet.

Laten we hopen dat dat ook voor de huidige AI-wind zal gelden.

Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, voorganger Boskoop



VAN DE KERKENRAAD

Inmiddels is onze dominee Laura van Asselt alweer aardig ingeburgerd in onze gemeente en is ze al bij veel mensen op huisbezoek geweest.

Het is als kerkenraad nog een beetje zoeken om alle taken, oude en nieuwe, op te pakken en naar een evenwichtige verdeling te komen. Daarbij gaat het helaas ook wel eens even mis, maar dat lossen we altijd wel weer op.

We zijn op dit moment druk bezig met het voorbereiden van het komend kerkelijk seizoen. Als voorbereiding daarop hebben we onlangs een bijeenkomst gehouden met de kerkenraad aangevuld met enkele leden en vrienden. Het doel daarvan was om naast de vaste kerkdiensten een aantal andere activiteiten te organiseren die zowel voor de eigen gemeente als ook voor buitenstaanders interessant kunnen zijn. Want om te blijven voortbestaan zijn er ook nieuwe leden en vrienden nodig. Er zijn een aantal activiteiten bedacht die op dit moment nader uitgewerkt worden. Dit onder het thema zingeving. U zult daar in de volgende Klepel en in de Startdienst weer meer over horen en zien.



Een ander punt is dat we de inkomsten structureel zouden willen verbeteren. Om de ruimte nog wat beter te verhuren is het misschien verstandig meer naar buiten te treden met de mogelijkheden om de kerk te huren. Behalve mond op mondreclame (waar iedereen aan mee kan doen) zal de publiciteit ook meer opgezocht worden. Overwogen wordt een aparte website te maken om ons kerkgebouw specifiek zichtbaar te maken zodat de mogelijkheid tot huur voor diverse activiteiten zoals lezingen, seminars, vieringen, huwelijken en andere bijeenkomsten beter onder de aandacht kunnen worden gebracht.



Maar eerst hebben we nog de zomer met de twee wekelijkse diensten voor de boeg, met daarbij naast onze eigen predikant Laura van Asselt ook weer andere vertrouwde voorgangers zoals Marthe de Vries en Friso Boogerd.

In de dienst van 18 juli zal Wanda den Besten als kerkenraadslid en Willem Kuijf als penningmeester bevestigd worden. Ook zal Marga Reilingh op 18 juni als vriend welkom worden geheten.

Tot slot verzoek ik u te controleren of u de kerkelijke bijdrage 2023 al heeft voldaan, want we hebben ook uw bijdrage heel hard nodig. Nogmaals wijs ik u ook op de mogelijkheid om via de zgn. Anbi regeling een extra gift te doen, fiscaal aantrekkelijk voor u en ook nodig en gunstig voor de toekomst van onze gemeente. Nadere informatie bij Willem Kuijf en ondergetekende.

Harrie de Pater

VAN DE PREDIKANTE

In een mum van tijd voel ik mij weer vertrouwd in Nieuwkoop. Ik mocht velen van u al ontmoeten op huisbezoek al geldt dat lang niet voor de meerderheid van u.

Ik maakte kerkenraadsvergaderingen mee, een vergadering van Geloof en Samenleving, een inspiratiebijeenkomst met de kerkenraad en een aantal mensen en binnenkort ben ik bij de contactledenvergadering. Jammer is het om zo weinig voor te gaan, maar we zijn eigenlijk al blij met enige continuïteit.

Wat was het fantastisch om voor de mogen gaan op Witte Donderdag. Ons kerkje is in de avond eigenlijk op haar mooist en meest sfeervol. De bijdrage van Min Ghesellen o.l.v. Simon Stelling die ook de gemeentezang fantastisch begeleidde, zette de toon. Het ingetogen Avondmaal vulde dit mooi aan. Ik kijk uit naar alle ontmoetingen met u, thuis, tijdens de dienst en na afloop bij de koffie.
Uw Laura van Asselt



Altijd Pinksteren

Als u dit leest ligt Pinksteren mogelijk al achter ons. Toch kun je iedere week, iedere dag over Pinksteren praten. Zoals dat eigenlijk ook voor Pasen geldt. Gelukkig vallen in het Johannes evangelie Pasen en Pinksteren op één dag...

Ik hoorde laatst Freek de Jonge in het programma Adieu God? zeggen dat God niet wel of niet bestaat. Hij bestaat op het moment dat je met hem in gesprek gaat. Bidden is alleen daarom al goed, zo iets zei hij, omdat je je morele stem aanspreekt. Het is een manier om bijvoorbeeld je diepe dankbaarheid over dingen vrij en open onder ogen te komen. En dan denk je aan mensen die dat niet hebben. En dan bid je, dan hoop je, dat die mensen dat ook mag toevallen. En dan onderzoek je je eigen verantwoordelijkheid daarin. Wat kan ik geven, welke gave heb ik om de wereld beter te maken?

Als je het idee hebt dat iets je is toegefallen, een gave waar je niets voor hebt hoeven doen, dan hebben we daar in geloofstaal een mooie formulering voor: je bent dankbaar voor wat God je schenkt. Niet altijd denken wij daarbij aan de gaven die Paulus in 1 Corinthe noemt, zoals de gave van tongentaal of profetie. Paulus spreekt dan ook over speciale gaven, 'de gaven van de Geest.'

Maar waar hebben we het dan over? Bij onze eigen gaven denken we aan menselijke eigenschappen, evt. geformuleerd als door God gegeven. Bij de Geest denken we aan iets vluchtigs, aan wervelwindjes, aan beweging, aan inspiratie. En die inspiratie zou dan gaven schenken.

Paulus gebruikt in 1 Corinthe het Griekse woord charismata voor gaven. Heel bewust gebruikt hij niet het gewone woord voor geschenk, dooron. Door het woord charismata te kiezen, benadrukt hij dat de gaven hier geen concrete cadeautjes zijn, maar het zijn gaven van God, van de Geest. Het zijn goddelijke geschenken! En – zo zegt hij – ieder van ons heeft van die gaven gekregen. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld in zijn brief aan de Galaten, spreekt hij over de vruchten van de Geest. Met vruchten bedoelt Paulus hetzelfde als met gaven. Hij noemt de vrucht van de liefde en de vreugde, van de vrede en het geduld, van de vriendelijkheid en de goedheid, van het vertrouwen en de zachtmoedigheid. De gaven/vruchten zijn oneindig.

Ger Groot, filosoof en hoogleraar, sprak enkele jaren in een lezing over Geloven en Geluk over de gave van het geluk. Hij bedoelt daarmee het gevoel van 'je gewenst, gerechtvaardigd en op je plaats voelen.' Hele basale dingen dus. Dat gevoel, dat je mag zijn wie je bent, dat het goed is zoals je bent, dat is volgens hem de kern van het geloof.

Dat klinkt zwaarder dan het is. Wij zijn als remonstranten niet zo scheutig met het gebruik van het woord God. Maar toch realiseren wij ons dat in geloofstaal soms dingen onder woorden gebracht kunnen worden, die wij in onze gewone, 'platte' mensentaal niet zouden zeggen. Het gevoel 'dat we geborgen zijn in Gods hand, dat God over ons waakt en ons draagt met zijn liefde', zijn woorden die eeuwigheidswaarde hebben.

In het Johannesevangelie, waarin Pasen en Pinksteren op één dag vallen, staat dat Jezus de Heilige Geest inblaast bij de leerlingen. En daarna is het eigenlijk pas begonnen. Het verhaal gaat dat toen het verhaal van Jezus de wereld in is gegaan en is gaan leven.

In ieder geval lijkt bij de leerlingen een vlam in hun binnenste ontstoken te zijn en hun enthousiasme, hun vertrouwen, hun geloof dat ze zich gedragen weten door een God die hen, die ons draagt met zijn liefde en trouw is weer tot leven gewekt. Het pinksterfeest is dus een feest van alle dagen van het jaar. Het maakt ons, als de zoveelste generatie leerlingen van Jezus, om het zo maar eens te zeggen, bewust van de gaven die wij met ons meedragen en die wij moeten uitdragen.

Als wervelwindjes komen ze tevoorschijn uit de doos van Gods gaven en vinden hun rust in ieder van ons, zoals de vogel in een gedicht van Ida Gerhardt:

Kwam een vogel gevlogen
in de pracht van zijn vlucht, -
waar zijn wieken bewogen
lag er kleur in de lucht.



Kwam een vogel gevlogen
en mijn hart boog zich neer:
- wat mij zó heeft bewogen,
laat het stem krijgen, Heer.

Kwam een vogel gevlogen
over water en wei;
in het licht van mijn ogen
streek hij neder bij mij.

Kortom: laat het iedere dag Pinksteren zijn!
Laura van Asselt



Terugblik ALVV 28 maart

Aansluitend aan de dienst vond op zondag 28 maart de Leden en vrienden vergadering plaats in aanwezigheid van ds. Laura van Asselt.

De jaarstukken werden besproken, de verslagen goedgekeurd. Er werd gesproken over de mogelijkheden om de gedenkstenen na een aantal jaren een andere plek te geven. Er werden voorstellen gedaan om jaarlijks een kalender uit te geven met het jaarboekje, en ook weer een adreslijst van leden en vrienden te maken.

Er werd afscheid genomen van Anja IJsselstijn als penningmeester, met veel dank voor de vele jaren waarin zij zich heeft ingezet voor de Kerkenraad. Wanda den Besten werd geïnstalleerd als nieuw Kerkenraadslid en Willem Kuijf benoemd als nieuwe penningmeester, buiten de Kerkenraad. Er vond een discussie plaats over de mogelijke gevolgen van de landelijke koers van de Remonstrantse Kerk voor onze gemeente. De stukken zijn inmiddels aan alle leden toegestuurd.

Irene Rol-Hellemans





Over het versieren van de Paaskaars...

Nu ik het opschrijf klinkt het misplaatst. Eigenlijk is het niet zomaar iets! Marja nam dit bijzondere 'werk' jaren geleden op zich. En ze had evenzovele verrassende ontmoetingen rond die ongerepte grote kaars. Een willekeurig clubje gaat zoeken naar een uitdrukking van de aangedragen thema's uit beide geloofsgemeenschappen. Want deze kaars staat nu op de gedeelde liturgietafel. Van deze Stille Zaterdag naar Pasen een jaar lang.



Voor je het weet ben je geïnspireerd in de weer met elkaar. Annelies Bonebakker, Janouk Brouwer, Ine van de Veen (zij verving Annie Lentz die helaas moest afbellen) en ik.

Marja vertelt dat ze al die jaren zoals vanzelf ziet gebeuren: de kennismaking, het samen tasten naar een 'verbeelding' van de thema's, de aanvankelijke verlegenheid met het materiaal, dan gewoon maar beginnen en altijd een veelzeggende kaars. Dit zijn de thema's die we trachtten vorm te geven: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. (verwijzend naar Efeziërs 3,18-19 als 'Kinderen van één Vader'. PKN) En 'In vele talen, in alles de liefde.' (Rem. Broederschap) Hoe druk je liefde uit? En: hébben we eigenlijk nog hoop?

Een 'taal' die zonder woorden haast alles kan uitdrukken is die van de muziek. En onze kinderen, de jeugd beleven er zoveel aan. Tekst en melodie bieden een 'thuis' waar ze graag samen zijn. Muziek verbindt, heelt, raakt, brengt je in beweging en bemoedigt tot op hoge leeftijd. Wereldwijd.

In onze tijd is er zo'n groeiende interesse voor elkaars muziek en cultuur en in het samenspelen ervan. Zo verstaan we elkaar en delen inspiratie.

Die 'vondst' hielp ons op weg. Dat zie je aan de kaars. 'In vele talen de liefde en de hoop en geloof', zoiets, en het Paaslicht daarbij. 'Sprekend', waar geen woorden voor zijn (zie Efeziërs) en als we ze soms niet kunnen vinden.

Dat zie ik ook in het wat zoekende ontwerp, onze vragen zijn erin.

Wat ook mooi was om te ervaren is dat jong en ouder dit zo simpel samen kunnen doen.

Marja dank voor de voorbereiding en je ontvangst!

Wat ik leuk vond om te ontdekken is dat die was zowel warmte nodig heeft als het kneden om zich te laten vormen.... en hoe er onnavolgbare kleuren ontstaan 'uit de restjes'. Niets hoeft weg, je kneedt alles in elkaar en er ontstaat een verrassende mengkleur en tegelijk zijn de diverse tinten ook zichtbaar..... Het doet me denken aan gemeentevorming.



Willemien Spielman

Van Geloof & Samenleving

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

12 maart 2023	- Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal	€	82,50
26 maart 2023	- Voedselbank .	€	125,30
02 april 2023	- Artsen zonder Grenzen	€	91,30
16 april 2023	- Noodfonds ONE (Omzien Naar Elkaar)	€	58,50
14 mei 2023	- Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal	€	86,00

Komende collectes:

28 mei 2023	Artsen zonder Grenzen
4 juni 2023	Regenboog
18 juni 2023	Vluchtelingenwerk
2 juli 2023	UAF
16 juli 2023	Voedselbank
30 juli 2023	ORF

Uit het jaarbericht 2022 van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Mbomboye waterproject

Eind 2022 is de uitvoering van het grote waterproject in Mbomboye voltooid.

De SPS financierde de aanleg van de zonnepanelen (zie foto), de aanleg van 45

waterreservoirs met ieder een watermeter op het tuinbouwterrein, de leidingen naar deze reservoirs, de omheining van het terrein van negen hectaren en een deel van de aanleg van leidingen naar het dorp.

Een ander deel wordt door de bevolking zelf betaald. Het project is dankzij cofinanciering van de Spaanse NGO Manos Unidas, de Senegalese Caritas NGO en de SPS mogelijk gemaakt.

Voor de SPS betekende dit een zeer kostbare bijdrage, maar gelukkig hebben wij voor de onderdelen die wij wilden financieren genoeg inkomsten ontvangen.



Nu is het aan de bevolking, met name de tuinbouwgroep van vrouwen en mannen, om te beginnen met de bewerking van het terrein en met het zaaien, verzorgen en oogsten.

Bep Aartse

Naar wie gingen de Bloemen?

April: Gerda d'Arnault
Charlotte Krijgsman
Gre van Leeuwen
Marijke Kalshoven
Harrie de Pater

Mei: Tineke Brenkman
Milly Jordans.



Wie zijn er jarig?

Mei

Milly Jordans - Wieringa 30 mei

Juni

Gerja Pellegrom 3 juni
Rien Vorst 7 juni
Johan de Keizer 13 juni
Tineke Brenkman 15 juni
Gerda d'Arnault 23 juni
Mevrouw Rattink 26 juni

Juli

Johan Zwart 1 juli
Diny Jouta 9 juli
Anneke Hudig 22 juli
Coby van Wijk 26 juli

Augustus:

Ellen van Wijland 4 aug.
Janouk Brouwer 9 aug.
Charlotte Krijgsman 12 aug.
Marjolein van Hoeve 29 aug.



"Mensen van alle volken
ik nodig jullie uit om te dansen
Ik nodig jullie uit
om met ons allen
Wereldvrede te dansen"

Rene Kres

Van de Activiteiten/Contact commissie

Terugblik op de Koffie-concert-ochtend op 20 april 2023 in de kerk



Om ook de veelgeprezen akoestiek te benadrukken, hebben we het gelegenhedsorkest Josarie bereid gevonden om een concert te geven.

Het Josarie orkest is opgericht door Arie en Josie Poot uit Alphen aan de Rijn. De muzikliefhebbers bespelen allen hun eigen instrument en dat varieert van tuba, klarinet, saxofoon, dwarsfluit, viool, tot de alt- en sopraan blokfluit.

Saskia ten Have, voor piano afgestudeerd aan het conservatorium, is de dirigente van dit orkest, waarvoor je wel Abraham of Sarah gezien moet hebben. Het was een feestelijke en gezellige uitvoering.

Tineke Brenkman, Marjanne Ruijs , Nelleke van Olst en Gerda d'Arnault

Achter de schermen:

Fotoboek van afscheidsdienst aangeboden aan ds. Japke van Malde en beeld van de afwas na de dienst



Even voorstellen:

Marga Reilingh, sinds februari Vriend van de Remonstranten Nieuwkoop



Marga werd geboren in Groningen en heeft na de MMS een jaar in Engeland en een jaar in Frankrijk doorgebracht. Hierna werkte zij eerst als secretaresse/ doktersassistente in Groningen. Haar vliegjaren bij KLM als stewardess werden beëindigd omdat ze ging trouwen, dat was nog zo in 1968. Hierna werkte zij met intervallen zo'n 35 jaar bij Astra, later bekend als Astra Zeneca. Haar rol als artsbezoeker bracht haar in contact met vele mensen en ook in vele landen, zij organiseerde daarbij ook vaak congresreizen. Haar tweede echtgenoot Henk kende ze dan ook al, toen ze op een hockeywedstrijd samen werden ingedeeld. Hij overleed enkele jaren geleden. Marga heeft 1 zoon, die woont in Eindhoven en is inmiddels grootmoeder van 3 kleindochters. Zij wandelt graag met haar teckel, Jetje en is blij in Nieuwkoop te wonen. Zij is vriend geworden van de Remonstrantse Kerk om de sfeer, de mensen en het prachtige kerkje. Zij geniet van de reflectie, verdieping en sfeer.



Wat gebeurde er nog meer in onze Kerk de afgelopen periode?

Er werden concerten gegeven, Huwelijken gesloten, feest gevierd en er vonden begrafenissen plaats.

En natuurlijk Min Ghesellen trad op op 14 mei .



Er vonden Leerling uitvoeringen plaats Op zondagmiddag 23 april vulde de mooie klanken van piano en dwarsfluit de ruimte van ons fraaie kerkje! Vrolijke muziek waaronder veel dansen, walsen, blues en swing, maar ook klank miniatuurtjes over de zee en de rotskust van Galloway kwamen voorbij. Met veel passie en muzikaliteit werd dit vertolkt door 11 leerlingen van Wanda den Besten.



De Kerkenraad brengt de mogelijkheid om de kerk te huren voor evenementen of vieringen graag onder de aandacht, burens, vrienden familie, ondernemers, zij zijn er misschien nog nooit geweest, maar het is een prachtig monument en wij zijn blij met alle inkomsten door verhuur.

Huwelijken in onze fotogenieke kerk

Het is dit jaar opmerkelijk hoeveel trouwlustige stellen er onze locatie uitkozen om hun huwelijk bij ons te laten bevestigen.

Daarbij waren zelfs 3 kerkelijke huwelijken. Inderdaad, de knielbank is weer gebruikt, die stond rustig op zolder op deze gelegenheden te wachten. Gelukkig heb ik alle keren op hulp kunnen rekenen, met dank aan Harrie en Ria de Pater, de mannen van het koor Min Geshellen en de bruiloftgangers.

De kerk zit dan bomvol en wat wordt er gezongen!! Prachtig, maar ik heb weleens naar de ramen gekeken of die al dat geluid goed zouden doorstaan!

Wat is het leuk en wat geeft het voldoening om met al deze a.s. bruidsparen hun dag mooi te maken. Eén van de stellen wilde “gewoon even trouwen”. In het voorgesprek vertelde de bruidegom dat hij toch maar een echt pak had gekocht, waarop de bruid zei: “Dan moet ik ook aan de jurk!” Op mijn vraag hoe ze de kerk in wilden lopen en de suggestie deed dat de bruid ook eventueel door haar vader begeleid kon worden, begonnen haar ogen te stralen, keek haar bruidegom aan en zei: “Dat wil ik!” U begrijpt het werd veel feestelijker dan ze aanvankelijk gedacht hadden en daardoor een onvergetelijke dag.



Ook op de vraag welke muziek er gedraaid moet worden blijkt dat daar soms helemaal niet aan gedacht is en dat leidt af en toe tot hilarische momenten.

En dan de versiering van de kerk. Waar het ene bruidspaar zegt: de kerk is prachtig zo, zegt de ander: ja, bloemen.

De bel luiden bij vertrek is een hot item, willen ze tot nu toe allemaal. Hun gasten reageren allemaal positief, wat een mooie afsluiting.

Graag zou ik deze taak met meerdere mensen willen delen, niet dat het te veel werk is, maar vooral dat er iemand kan inspringen als ik onverhoopt niet kan. Wie o wie voelt zich aangesproken? Na het “Bloementeam” nu een “Bruiloft team”? Laat het me weten !!

Gerda d’Arnault



DONATIE EN SPONSORING van onze Remonstrantse Kerk Nieuwkoop



Wij willen graag toekomst perspectief houden, dat kan alleen met **uw GIFTEN!**

DONATIE via PERIODIEKE GIFT? Of wellicht een gift in de toekomst, uit uw nalatenschap?

We willen heel graag deze kerk in stand houden, en de nieuwe dominee een wat langer termijnperspectief geven. U ook?

Op verzoek van de algemene ledenvergadering willen wij u nogmaals wijzen op het feit , dat u een **periodieke gift** voor een vast bedrag per jaar voor tenminste vijf jaar kunt doneren. Dan is het bedrag altijd zonder drempel *volledig aftrekbaar* van de inkomstenbelasting.

Dit dient wel te worden vastgelegd in een zogenaamde onderhandse akte, d.w.z. een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen gever en in dit geval dus de kerk (te bevragen bij Harrie de Pater).

Dit betekent in de praktijk, dat er een hoger bedrag gegeven kan worden zonder dat het de gever meer geld kost. U kunt ook zelf de “overeenkomst periodieke gift in geld” downloaden van de site van de belastingdienst en deze ingevuld en ondertekend naar de penningmeester sturen.

Maar ook een gift uit Nalatenschap is zeer welkom, om aan een toekomst voor de Kerk te blijven werken. Neem dit dan wel op in uw testament.

Harrie de Pater, voorzitter.

Bankrekening NLO4 RABO 0127087443 t.n.v. remonstrantse gemeente Nieuwkoop

Contactinformatie:

Predikant	Vanaf 1 februari 2023 ds. Laura van Asselt e-mail: plvanasselt@gmail.com T 0637525305
Voorzitter	Harrie de Pater T 0172-571131 e-mail h.de.pater@casema.nl
Secretaris	Gerda d'Arnault T 0172-408865 e-mail remonstranten.nieuwkoop@gmail.com
Penningmeester	Willem Kuijf T 0648183852 (geen lid kerkenraad) e-mail wpm.kuijf@hetnet.nl
Lid	Inge Brouwer-van Wieringen T 0620618432 e-mail ibrouwervanwieringen@gmail.com
Lid /Redactie Klepel Website	Irene Rol-Hellemans. T 0654956838 e-mail klepelnieuwkoop@gmail.com
Lid	Wanda den Besten T 0642753133 w.denbesten@hetnet.nl
Verhuur kerk	Harrie de Pater T 0172571131 e-mail h.de.pater@casema.nl
Kosterij:	Marjan van Meurs T 06-20960590, e-mail meeuwenlaan38@casema.nl

De volgende Klepel verschijnt op 30 augustus 2023